



# Hans Moolenaar houdt het relaxed

Gespecialiseerde wijnhandels floreren. Juist in tijden van nivellering en zogenaamde 'democratisering' blijken ze alle reden van bestaan te hebben. Al is de supermarkt goed voor het leeuwendeel van de verkopen met wijnen volgens de grootste gemene deler, ook voor wijnen met individueel karakter is volop plaats. Ze zijn te vinden bij wijnhandelaars met passie voor hun vak, kennis van zaken en gevoel voor kwaliteit en service. Winkelen brengt ons ditmaal naar het centrum van Bloemendaal. Op bezoek bij Hans Moolenaar Wijnkoperij, die dit jaar zijn twintigjarig jubileum viert.

## De top 5 van Hans Moolenaar

Gevraagd naar zijn persoonlijke *coups de coeur* is het antwoord heel direct: Sauvignon Blanc en Pinot Noir. Vooral aan die tweede heeft de Bordeauxman van het prille begin zijn hart verpand.

### Champagne Barnaut Grand Cru Blanc de Noirs Brut, Champagne

Barnaut in Bouzy is een schoolvoorbeeld van een succesvolle 'kleine' champagneproducent, een *récoltant-manipulateur*. De Blanc de Noirs van dit voortreffelijke bedrijf, gemaakt van 100% pinot, is vol en vlezig van smaak, krachtig, gestructureerd met tegelijkertijd de nodige finesse en een mooi vineus karakter.

**Moolenaar € 25,95**

### La Baume Sauvignon Blanc 2006, Vin de Pays d'Oc

Bleekgele tint. Middelintense geur, aromatisch, kruisbesen, exotisch, kruidig, ook wat aards. Volle, vrij ronde smaak, 13,5% alcohol, rijp en sappig, beschaafde zuren, fijn kruidig bittertje. Toegankelijke, want soepele Sauvignon zonder agressieve 'scheermesuren'. Heel nette prijs!

**Moolenaar € 5,95**

### Three Winds Pinot Noir 2007, Domaine Gayda, Vin de Pays d'Oc

Modern, on-Frans uitgemonterde fles met schroefdop. Middelintense kleur en geur. Open, zuiver, rood fruit. Frisse, elegante smaak, weer heel zuiver, ongeunsteld, beschaafde alcohol (12,5%), gemaakt op fruit en lichtvoetigheid, heerlijk drinkbaar. Lentewijn!

**Moolenaar € 5,95**

### Château du Cèdre Le Prestige 2005, Cahors

Het oerklassieke werk. Jeugdige, hecht karmozijn. Tamelijk gesloten, wat zwart fruit en hout. Prachtige smaak, enerzijds wat streng, anderzijds mooi rijp en ingepakt door eersteklas hout, goede vulling (13,5%), gecompenseerd door fijne zuren en 'stoffige' maar rijpe tannine die blijft plakken. Nog wat kaneel van het hout. Beet en lengte. Hmmm! 'Modern-ouderwetse' eetwijn met karakter. Even geduld of heel veel lucht geven.

**Moolenaar € 13,50**

### Schloss Halbturm Pinot Noir 2005, Burgenland

Wijnged verbonden aan het imposante barokslot van baron Waldbott-Bassenheim. Laat zien dat het Burgenland meer in huis heeft dan alleen edelzoete wijnen. Zoals deze verrassende Pinot Noir, *ungefiltert*. Middelintense, heldere kleur. Open, typisch pinot, rood fruit, mooi getoast hout. Fruitige aanzet, rijp en soepel in de voortzetting, beheerste alcohol (13%), wat zoete impressie, ook hier nog wat hout. Zacht en elegant, heel evenwichtig. Echte charmeur met knipoog naar Bourgognes à la Volnay.

**Moolenaar € 39,95**

De wijnkoperij is gevestigd in een sfeervol pand aan een zijstraat van de belangrijkste winkelstraat in Bloemendaal. Eigenaar Hans Moolenaar is wat je noemt een markant figuur. Hoeveel wijnhandelaren kunnen hun metier relativeren? Moolenaar kan dat wel. Zijn motto maakt dat duidelijk: it's *only grapes*. En hij voegt daar voor de zekerheid nog aan toe: "Schrijf alsjeblieft niet dat Moolenaar ineens de beste wijnkoperij van Nederland is." Dat zullen we dan maar niet doen. Wel dat het een wijnhandel is die een bezoek meer dan de moeite waard is. Al was het maar vanwege de excellente espresso die hier geserveerd wordt. Een beetje 'anders' ook qua wijnaanbod.

## Niet makkelijker, wel leuker

Begin jaren tachtig werkte Hans Moolenaar bij de Belastingdienst, totdat hij in 1985 door toedoen van een kennis de kant van de wijnhandel opgestuurd werd. Hij begon zijn nieuwe carrière als assistent in een winkel, want wijngrek genoeg om direct een eigen zaak te beginnen, was hij toen nog niet. In de familie was wel sprake van een zekere wijntraditie – zijn grootvader was een echte portfanaat – maar daar hield het mee op. Eind 1988 nam Hans dan toch de zaak van zijn aanvankelijke baas over, die door verkeerd management kopje onder dreigde te gaan. Eigen baas is niet makkelijker – wijnhandel betekend keihard werken – maar wel heel veel leuker. Vooral in de wetenschap dat vrouw Jessica over de centen gaat. En ook heel wat doosjes sjouwt. Hans zelf leeft zich het liefst uit in de inkoop en streng proeven. Want wijngrek is hij inmiddels wel.

## Eigenzinnige wijnen

Bloemendaal mag dan wel de rijkste gemeente van Nederland zijn, Moolenaar is bepaald geen wijnhandel voor snobs en etikettendrinkers. Integendeel, je kunt hier terecht voor van alles en nog wat. Voor het klassieke werk, maar ook voor 'andere' wijnen. Wat wil je ook met zo'n eigenzinnige eigenaar? Hij begon ooit als overtuigd Bordeauxliefhebber, verloor zijn hart vervolgens aan de Languedoc, onderscheidde zich met opvallende Californische wijnen en droomt tegenwoordig van een eigen Pinot Noir uit Tasmanië. Maar Moolenaar houdt even zo goed van ouderwetse wijnen met stevige tannines. "Mooi spul waar te weinig van is." Als grote sport ziet hij het opsporen van vriendelijk geprijsde kwaliteit. In de

Languedoc lukte hem dat wonderwel met de wijnen van La Baume. Daarmee werd hij bekend tot ver buiten Bloemendaal. In 1990 kwam hij via via terecht bij dat toen Australische (!) bedrijf dat als een van de eerste serieus werk maakte van vins de pays in de Languedoc. Het klikte meteen. "Ik heb er een slapeloze nacht van opwinding van gehad. Ik zag al die pallets en dacht: dit ga ik doen!" Het werden al gauw 100.000 flessen per jaar; inmiddels zijn het er 175.000. Het merendeel daarvan gaat naar collega-wijnhandelaren. Particulieren zijn echter veruit Moolenaars belangrijkste klanten, gevolgd door de horeca.

## Veel eigen import

Het assortiment van Moolenaar telt momenteel zo'n vierhonderd wijnen. Ongeveer 80% daarvan komt uit eigen import. De samenstelling ervan is hoogst gevarieerd. Zwaartepunten zijn Frankrijk en Australië, met daarnaast Californië en steeds meer Oostenrijk en Duitsland. In Italië heeft hij wat met wijnen als Primitivo: "Omdat die zoveel op Zinfandel lijken." En Spanje? 'Vanillebommen' komen er in Bloemendaal niet in. Maar de leverancier van Rueda bottelt dit jaar wel de flessen met het speciale jubileumetiket. Aan publiciteit doet Moolenaar niet zoveel, afgezien van zijn e-nieuwsbrief. Ouderwetse mond-tot-mondreclame is volgens hem nog steeds het belangrijkste. En dat zou dan wel eens veel te maken kunnen hebben met de 'uitstraling' van zijn wijnkoperij. "Met wijn moet je relaxed omgaan", aldus Moolenaar. Op de wekelijkse proefdag op zaterdag bijvoorbeeld. In principe gaat dan alles open, van de zeldzame Californische cultwijn Colgin tot een ongewone Australische *sparkling* van tachtig euro per fles. Alleen op speciaal verzoek natuurlijk, maar het karakteriseert de wijngrek die Bloemendaal zoveel leuker heeft gemaakt. ■

**Wijnkoperij Hans Moolenaar**  
Zomerzorgelaan 26, Boemendaal  
(023) 525 77 39, [www.hansmoolenaar.nl](http://www.hansmoolenaar.nl)